

Vandaag is een feestelijke dag. We hebben zes mensen mogen dopen. Zes mensen die hebben ontdekt dat ze een Vader in de hemel hebben. Zes mensen die ontdekt hebben, dat ze een kind van God zijn. De Heer wist dat al langer, Hij kende jullie al langer. Hij heeft jullie gemaakt.

Psalm 139

*HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,  
2U weet het als ik zit of sta,  
U doorziet van verre mijn gedachten.*

...

*13U was het die mijn nieren vormde,  
die mij weefde in de buik van mijn moeder.*

De afgelopen periode in jullie leven heeft God zich steeds meer laten zien. En het is bijzonder dat jullie zijn zachte roepstem hebben gehoord. Antonia (en/of anderen) hebben jullie over Hem verteld. En jullie hebben ontdekt dat er een Vader in de Hemel is die van jullie houdt.

Jullie hebben gehoord dat als je wilt weten wie God is, wat de eigenschappen zijn van die Vader in de Hemel, dat je dan naar Jezus moet kijken. Jezus en de Vader zijn één. Dat is wat Jezus zelf zegt, wat hij zelf bidt:

Johannes 17

*11....Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.*

Jezus en de Vader zijn één. De Vader is nooit lichamelijk zichtbaar geweest op aarde. Daarom is het kennen van Hem, altijd een beetje ingewikkeld geweest. Ons kennen van God is lange tijd het kennen 'door de ogen van de schrijvers van het oude testament' geweest. We leren God kennen door de ogen van mensen.

En toen, tweeduizend jaar geleden, kwam Jezus!! De mensenzoon!! God kwam bij ons...in een mensenlichaam. Hij heeft ons laten zien wie God is!! En ineens horen en zien we wie God is 'uit de eerste hand'. Dat wordt in de theologie 'incarnatie' genoemd, *God die mens geworden is en zichtbaar geworden is in Jezus – de Mensenzoon.*

Matteus 11:28

*28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'*

Jezus zegt over zichzelf: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat zijn dus ook eigenschappen van de Vader. Ze zijn één.

Mensen denken soms dat God precies het tegenovergestelde is: dat hij hardvochtig, wreed en meedogenloos is, en arrogant en hoogmoedig...

*Misschien denk jij dat ook wel, ergens diep van binnen...  
Misschien leef jij ook wel met een zekere angst voor God...*

Jezus corrigeert dat beeld als Hij zegt: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wat geweldig! Het is deze God die zich aan ons bekend maakt.

God is geen God om in angst voor weg te kruipen. Integendeel:

### Matteus 11

*<sup>28</sup>Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.*

De dopelingen (en velen van ons) hebben zich omgekeerd naar God. Jullie hebben gezegd: *'Ik wil me omkeren naar U, ik wil niet meer leven alsof ik alleen op de wereld ben. Ik wil vanaf nu leven, samen met U, Heer. Ik hoef niet te leven onder de druk van schuld en schaamte en angst, ik ontvang van U het geschenk van vergeving van zonde. U rekent mij mijn fouten niet aan.'*

Dat heet bekering (METANOIA in het Grieks – omkeren).
---

Bekering is het begin van je leven samen met God.

Nogmaals: God kende jou al, maar nu weet jij het zelf ook. En dat is noodzakelijk om *samen* verder te gaan.

De doop is een beeld van het nieuwe leven dat je gaat leven, *samen met Hem*. Paulus zegt:

### Romeinen 6

*<sup>3</sup>Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? <sup>4</sup>We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. <sup>5</sup>Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.*

De doop maakt je een leerling van Christus. Je mag jezelf zien als één van zijn leerlingen/discipelen. De Heer vindt het fijn dat jij Hem wilt volgen. Natuurlijk ga je fouten maken. Dat is normaal. Dat doen leerlingen namelijk...

Je bent niet ineens (instant) volmaakt, je bent niet ineens (à la minute) hersteld van alle pijn, ellende en trauma die samengaan met het leven in een gebroken wereld. We hebben allemaal onze krassen en deuken opgelopen in dit leven. Als leerling van Jezus wandel je op een weg van herstel. Herstel dat altijd zichtbaar wordt in relaties, herstel dat altijd zichtbaar wordt in liefde, in compassie, in mildheid.

Je ziet in de Bijbel dat zijn leerlingen/discipelen ook aanzienlijke fouten maken. *Uiteindelijk lieten ze Hem allemaal alleen...* Maar dat diskwalificeert hen niet. Sterker nog, het zijn ook zijn leerlingen die na de Hemelvaart van Jezus zijn boodschap verder brengen over deze aarde. Dit is de opdracht die ze ontvingen:

### Matteus 28

*<sup>18</sup>Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. <sup>19</sup>Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, <sup>20</sup>en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'*

De leerlingen van Jezus, ontvingen de opdracht om anderen tot leerlingen te maken.  
*Leerlingen maken leerlingen...*

Jezus geeft in deze tekst twee stappen om anderen tot leerling te maken:

- Door hen te dopen in de naam van V, Z, HG
- Door hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen.

De doop is het startpunt, het geeft ons identiteit: *'ik ben een kind van God'*, ik ben gekend door God en wil Hem elke dag beter leren kennen. Doop heeft alles te maken met weten wie je bent, je bent voor altijd verbonden met Hem!!

En we moeten leren, *datgene* dat Jezus zijn leerlingen heeft opgedragen....  
*Wat zou dat zijn?*

Dat kun je lezen in de evangeliën (de levensbeschrijvingen van Jezus opgetekend door Marcus, Matteus, Lucas en Johannes). Misschien wordt het wel het beste samengevat in deze woorden van Jezus. Woorden die Hij uitsprak aan zijn leerlingen, kort voor zijn sterven:

Johannes 13

<sup>33</sup>*Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.*

....

<sup>34</sup>*Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. <sup>35</sup>Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'*

GEBED

AMEN